



NIEUWSBRIEF

VOETBALVERENIGING REIGER BOYS

Datum: 31 maart 2016

Jaargang: 3

Redactie: Hans van der Veldt

Nummer: 8

De Nieuwsbrief verschijnt 1x per 3 weken, digitaal en op papier. Kopij aanleveren via pers@reigerboys.nl

VRIJWILLIGERS BIJ REIGER BOYS: HARD NODIG!

Sinds enige tijd zijn we met een werkgroep bezig met het in kaart brengen van de vereniging. Er is besloten te beginnen met de vrijwilligers. Reiger Boys draait zo goed als volledig op vrijwilligers. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zijn wel vrijwilligers mee bezig binnen de vereniging.

Elk jaar is het weer een heel gepuzzel om alle posities bemand te krijgen. Er is besloten om goed in kaart te brengen welke vrijwilligerstaken er zijn binnen de vereniging en hoeveel vrijwilligers daarvoor nodig zijn. Deze fase is nu net afgerond: er zijn op dit moment circa 450 posities die ingevuld dienen te worden! Nu is het zaak om op al deze posities ook daadwerkelijk vrijwilligers te krijgen en te houden. Hiervoor hebben we ook de hulp ingeroepen van Sportservice Noord-Holland, om ons te adviseren. In de komende weken gaan we voor het volgende seizoen inventariseren hoeveel vrijwilligers we al hebben en nog nodig hebben.

Hoewel we al heel erg veel vrijwilligers hebben, kunnen we er nog veel meer gebruiken! Lijkt het je wat om vrijwilliger te worden, meld je dan aan!

Vaak krijgen we te horen dat mensen wel wat willen doen voor de vereniging, maar geen idee hebben wat. Hier willen we op in gaan spelen door voor de openstaande taken 'vacatures' te gaan plaatsen. Op dit moment bestaat er onder andere behoefte aan de volgende vrijwilligers: scheidsrechters en scheidsrechters-begeleiders, kantine- en keukenpersoneel, schoonmaak, EHBO, vertrouwenspersoon en medewerkers voor de sponsorcommissie.

Dus mocht je interesse hebben, schroom dan niet en meld je aan via vrijwilligers@reigerboys.nl!!

Marlieke van Vught, bestuurslid

RINUS ISRAËL OP BEZOEK BIJ REIGER BOYS

Rinus Israël (Amsterdam, 19 maart 1942) was een groot voetballer, een spijkerharde verdediger die zich nadien bekwaamde in het vak van voetbaltrainer. Hij speelde 47 interlands, waarin hij drie doelpunten maakte.[1] Als speler werd hij IJzeren Rinus genoemd.

Israel begon zijn carrière bij DWV, en werd met DWS landskampioen in 1964. In dit elftal speelde ook Joop Burgers, zijn zwager, en tevens oud-international. Israel stapte over naar Feyenoord waar hij als speler zijn grootste successen beleefde met driemaal een landskampioenschap, eenmaal de KNVB beker, de Europa Cup I en de UEFA Cup. In de finale van de Europa Cup I in 1970 tegen Celtic FC scoorde hij één van de twee Rotterdamse goals. Na zijn vertrek bij Feyenoord speelde hij een seizoen bij Excelsior (1974-1975, en werd hij verkozen tot Nederlands speler van het jaar. De laatste zeven jaar van zijn actieve spelerscarrière speelde hij bij PEC Zwolle (1975-1976 tot en met 1981-1982). Daarna is hij vele jaren trainer geweest: PEC Zwolle, FC den Bosch, Feyenoord, ADO den Haag, en vele buitenlandse clubs. Meest recent Young Boys (Haarlem), dat inmiddels failliet is.



ALLEEN TE BESTELLEN VIA DE WEBSHOP



TRAININGSSET

Shirt, Short en kousen
in diverse kleuren
inclusief Reiger Boys

VAN 49.35

VOOR
35.50

NU MET GRATIS NAAM

ZOMERAANBIEDING IN WEBSHOP

Via de Webshop is een prachtige trainingsset te bestellen voor een mooi prijsje. De aanbieding geldt vanaf 30 maart t/m 31 mei.

Je kunt komen passen in de Demoshop en daarna bestellen via de Webshop van Reiger Boys. Levering binnen 5 werkdagen, mits besteld zaterdag voor 18.00 uur.

vervolg Nieuwsbrief

IN THE SPOTLIGHTS

Bert de Haas

Geboren op: 31 maart 1943

Geboorteplaats: Amsterdam

Lid van Reiger Boys:

Ben lid, volgens mij, sinds 1968

Gekozen voor Reiger Boys omdat:

Toen ik destijds hier ging wonen was ik nog lid van de Voetbalvereniging Schoten te Haarlem. Niet lachen: de clubkleuren waren zwart met geel. Ik had toen geen zin om voor het voetbal heen en weer te gaan rijden en ben gaan trainen bij SVW. Kon toen geen overschrijving krijgen. De reden waarom hoorde ik later: dat ik ze nog 5 gulden contributie moest betalen. Ik had op een gegeven moment Henk Lap ontmoet, toen voorzitter van Reiger Boys. Hij vroeg me of ik geen zin had om bij hun te gaan voetballen. Hij vertelde mij dat ik eerst in het kastje bij café Rietbergen (café "De Swan" – red.) moest kijken. Daar hingen vanaf donderdagavond de opstellingen voor de komende zaterdag. Als ik een bepaalde naam zag staan was ik opgesteld.

Mijn sportieve carrière:

Vanaf dat moment heb ik jarenlang in het eerste elftal gespeeld. Heb heel veel kampioenschappen meegemaakt. Ben uiteindelijk na vele jaren in het toen beroemde achtste team terecht gekomen. Wederom achter elkaar kampioen. Maar toen kwam "Mister Cocker" in beeld. In dat team heb tot mijn 55ste jaar gevoetbald. Vond het toen wel genoeg en heb toen mijn tweede hobby opgepakt en ben gaan fietsen.

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?

Ik heb bij Reigerboys bijna alles gedaan, ben alleen geen voorzitter of penningmeester geweest. Dit is sneller gemeld dan het vertellen wat ik allemaal gedaan heb.



Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:

dat de club ondanks de enorme groei een vriendenclub is gebleven. Er is altijd sfeer en gezelligheid met de jongeren en ouderen onder elkaar. Met het geweldige complex is er ook wel iets op de kaart gezet.

Het is echter wel jammer dat ik elke keer wanneer ik daar ben zie dat veel dezelfde mensen de bekende kar moeten trekken. Met zoveel leden moet het toch mogelijk zijn dat er meer vrijwilligers komen. Dus: schroom niet en meld je aan. Je weet: vele handen maken licht werk.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:

Wat betreft een vrolijke anekdote zal ik er een uitlichten, hoewel ik na alles wat ik meegemaakt bij de Boys een boek vol zou kunnen schrijven.

Destijds speelde Reiger Boys 1 op het hoofdveld bij SVW de thuiswedstrijden. Na de rust stonden beide elftallen weer klaar voor de aftrap van de tweede helft. Maar wij misten onze aanvaller en goal-tjesdief Ko Koot. Snel naar de kleedkamer gelopen en wat bleek? We hadden Ko, die nog een "sanitaire stop" moest doen, opgesloten in de kleedkamer. Stond heel zielig op de bank naar buiten te kijken. Maar wij hebben hem verlost en hij speelde een hele goede tweede helft.

Mijn wens voor Reiger Boys:

Om er eind aan te maken hoop ik dat ons vlaggenschip zich weet te handhaven. En verder wens ik een ieder nog vele sportieve en gezonde jaren toe.

Momenteel ben ik elke zaterdag weer aanwezig, omdat mijn kleindochters Cheyenne en Shanice -hoe kan het zo uitkomen- van SVW naar Reigerboys zijn verhuisd. Een zeer goede keuze dus.

TROTSE GROOTOUDERS GEERT EN RIA SPAAN

De tijd staat niet stil. Voor je het weet ben je zo maar ineens opa en oma. Dat is nu ook gebeurd met de in Reiger Boys-kringen overbekende Geert en Ria Spaan.

Sinds 14 maart zijn zij apetrots grootouders van Elise, dochter van Kimberly en Wouter. Elise was meteen flink aan de maat: 53 cm en ze woog 4340 gram.

We wensen de ouders en grootouders heel veel geluk met Elise.

